## YIORGOS CHOULIARAS

## ΤΕΛΟΣ AINIΓMA/END RIDDLE

## Translated by George Economou

Θυμούνται όλοι πως απάντησε ο Οιδίπους – όχι πώς ακριβώς, αλλά ότι απάντησε ενώ το τι είπε μπορεί να μείνει απόρρητο όπως θα έπρεπε κάθε ιδιωτική συνομιλία με το θηρίο που άλλοι πριν έκαναν δικό μας και τώρα το κληροδοτούμε στους επόμενους

Είναι βέβαιο όμως ότι πρόκειται για αίνιγμα ερώτηση που χρειάζεται να εξανθρωπίσεις το μυαλό σου για να απαντήσεις ότι ζεις γιατί αλλιώς ήδη είσαι χαμένος ως ήρωας μιας ακόμη αυτοβιογραφίας του θανάτου

Αν το σκεφτούμε όπως πάντοτε κάνουμε από την πλευρά εκείνου που απαντά φαίνεται προσεγγίζουμε κάποια αθανασία γιατί ψηλότερα ανεβαίνουμε με αυτούς που ζουν πατώντας σταθερά επί πτωμάτων

Το ζήτημα μήπως όμως είναι τελικά τι σκεφτόταν το θηρίο των ερωτήσεων όχι όταν τους περαστικούς με αινίγματα βομβάρδιζε γιατί και εκείνο θα έπρεπε κάπως να εξασφαλίσει την τροφή του αλλά όταν αποδέχθηκε την απάντηση

Μήπως είχε κουραστεί από τόση αθανασία – ρωτούσε, έλεγαν και τέλος, όχι δικό του Μήπως κατάλαβε πως ήδη ατροφούσε

111

το παιχνίδι αυτό αν για καιρό συνεχιζόταν

Και ο Οιδίπους έτυχε να περάσει πρώτος όταν εξαντλημένο το θηρίο είχε πια εξοικειωθεί σε μια κατοικίδια γλώσσα συμφωνώντας ό,τι και αν έλεγαν δηλαδή

Το τέλειο αίνιγμα θα ήταν ένα τέλος των αινιγμάτων που φαίνεται πως απαντούν στο αίνιγμα του τέλους

112

THE IOWA REVIEW

Everybody remembers that Oedipus answered—not exactly how, but that he did answer while just what he said may remain a secret as is proper for every private conversation with the beast that others earlier made our own which we now pass on to those who follow

But it's certain that it concerns a riddle a question that requires you to humanize your mind so you can answer that you're alive because otherwise you fail already as a hero just another one in death's autobiography

If we think about it as we always do from the point of view of he who answers it seems we are approaching a kind of immortality because we climb higher with those who live stepping firmly over dead bodies

Still maybe the problem is finally what the beast of questions thought not when it bombarded all who passed by with riddles because it, too, had somehow to provide for its sustenance but when it accepted the answer

Perhaps it was just tired of so much immortality
—it asked, they answered, and the end came, but not for it
Perhaps it understood that the game already
would waste away if it kept going on so long

And Oedipus happened to come by first when the beast, exhausted, had by then become habituated to a domestic language that is to say agreeing to whatever they told it

113

YIORGOS CHOULIARAS

That would be the end riddle an end to riddles that seem to respond to the riddle of the end

114

THE IOWA REVIEW